

Rome straalt, Rome glinstert, Rome lacht en huilt,
Rome is verrukkelijk en bekoorlijk, Rome betovert,
Rome is ... **RAVISSANT**.

Draai het dekseltje er af en Rome springt tevoorschijn,
en laat zich van alle kanten bewonderen.



Tien jaar na zijn succesboek *Innemend Italië* treedt Italië-kenner **Marc Vandebon** naar voren met een nieuw Italië-boek: **een wandelgids over Rome**. Hij fileert het historische centrum van de Eeuwige stad en laat de lezer/wandelaar kennis maken met verborgen schatten in de schaduw van de toeristische trekpleisters. Steevast verrassingen die boeiende verhalen vertellen. Vaak verborgen in kleine straatjes, achter intrigerende gevels of in koele parkjes. Ontdekkingen die de Eeuwige Stad extra speciaal maken.

Met veel zorg stipelde de auteur **negen wandelingen** uit. Uiteraard wijst hij op de bekende monumenten - de verplichte nummertjes - maar deze fungeren als ijkpunt. Niet als doel. De wandelingen lopen (meestal) in lussen door het hart van de stad, binnen de historische muren, waardoor alles te voet kan worden bezocht. Elk parcours staat uitgestippeld in de gids en via de bijgaande QR-code kan je het traject volgen op je telefoon, of ga je op zoek naar de extra info.



Auteur **Marc vandebon** (°1952) is een ex-leraar geschiedenis en maatschappelijke vorming aan de voedingsschool Ter Groene Poorte te Brugge. Hij woont in Brugge. **Marc Vandebon** heeft in de laatste 25 jaar Italië vele tientallen keren doorkruist. Hij hield er een bijzondere kijk op de tricolore laars aan over. **Marc vandebon** is reeds jarenlang lid van SPQR en schrijft geregeld kronieken over Rome en Italië. Ze zijn te vinden op de website www.innemenditalie.be

ISBN: 978 94 6267 493 6 • 2024 • paperback • prijs: € 17.95 • Uitgever: mammoet

Verkrijgbaar in de boekhandel of op www.epo.be | orders@epo.be | tel.: 03 239 68 74

