

2024 voorjaar



Uitgeverij Grondwerk Amsterdam

info@uitgeverijgrondwerk.nl
www.uitgeverijgrondwerk.nl

Vertegenwoordiging in België

Uitgeverij EPO
Marc Rooman

marcus.rooman@epo.be
+32 (0)3 239 68 74

uitgeverij@epo.be
www.epo.be

**"Ik zei
het toch!"
Karl.**

UITGEEVERIJ GRONDWERK



Waarom Marx gelijk heeft - Terry Eagleton

Een herontdekking van Marx's ideeën

In een tijd waarin de wereld geconfronteerd wordt met groeiende sociale en economische ongelijkheid, klimaatverandering, en politieke polarisatie, is het boek "Waarom Marx gelijk heeft" een broodnodige herontdekking van de ideeën van een van de meest invloedrijke denkers in de geschiedenis. Origineel in 2011 in het Engels gepubliceerd, heeft het boek aan actualiteit niets ingeboet, integendeel. Reden te meer voor uitgeverij Grondwerk om een Nederlandse vertaling te publiceren met een speciaal welkomstwoord van de auteur aan de Nederlandse en Vlaamse lezer.

In dit vlot lezende boek neemt Terry Eagleton de tien meest gehoorde argumenten tegen Marx onder de loep en ontkracht deze stuk voor stuk. Met veel humor laat hij zien dat Marx geloofde in het individu, een diep wantrouwen had tegen de staat en geen tolerantie had voor dromerijen over een utopische samenleving. Daarnaast had Marx een goed begrip van het kapitalistische systeem. Bijna profetisch voorspelde hij de moderne economische ontwikkelingen en de wereldwijde sociale en ecologische ontwrichting die dit heeft gebracht.

Dankzij de uitstekende vertaling van Huub Stegeman blijft zowel de originele schwing en humor als de marxistisch integriteit van het origineel staan als een huis.

Terry Eagleton

"Weinig moderne denkers zijn zo verdraaid als Marx. Marx geloofde niet dat alles te herleiden was tot economie, niet in een sterke overheid, of dat iedereen in een socialistische wereld volstrekt gelijk zou zijn. Hij verwierp al het utopisch denken en geloofde dat de overgang naar het socialisme onder bepaalde omstandigheden vreedzaam zou kunnen verlopen.

Hij beweerde niet dat alles uit materie bestond (in feite was hij helemaal niet geïnteresseerd in dergelijke metafysische kwesties) en was zich er terdege van bewust dat de Britse arbeidersklasse van zijn tijd voor het grootste deel niet uit fabrieksarbeiders bestond, maar vrouwelijke huisbedienden.

Hij was al ecooloog lang voordat dit concept werd uitgevonden en zijn morele denken bestond uit het geloof dat individuen, omdat ze allesbehalve gelijkvormig zijn, zich vrij zouden moeten kunnen ontwikkelen op hun eigen unieke manier.

Waarom Marx gelijk heeft is een poging om deze machtige denker te ontdoen van de mythes die zich rond hem hebben verzameld, en om dat zo gemakkelijk mogelijk te doen." - Terry Eagleton

Over de Auteur:

Terry Eagleton (1943) is een prominente Marxistisch denker en universiteitshoogleraar Engelse Literatuur aan de Lancaster University. Hij schrijft veel in kranten en literaire tijdschriften en heeft meer dan 50 boeken op zijn naam over onderwerpen als literaire theorie, cultuur, Marxisme en ideologie.



TITELINFORMATIE

ISBN 9789083367002

Paperback

Prijs € 24.95

Verschenen:

november 2023



Uitgeverij Grondwerk heeft als doel om boeken van denkers met vernieuwende ideeën op het gebied van filosofie, linkse politiek, ecologie, en andere radicale stromingen te vertalen en uit te geven. We publiceren actuele boeken die bijdragen aan maatschappelijke en politieke discussies en zich verzetten tegen de neoliberale hegemonie.

Ons streven is om lezers te prikkelen met alternatieve ideeën die de heersende normen ter discussie stellen. We willen ruimte bieden aan progressieve en ecologische wereldbeelden en, bovenal, mensen in beweging brengen.

Ons motto (vrij naar Gramsci): met het pessimisme van het intellect en het optimisme van onze wil, voorwaarts!



GRONDWERK

WWW.UITGEVERIJGRONDWERK.NL



*Ik zei het
toch! Karl.*



KLIMAAT
OPSTAND
BOEK



ISBN 9789083367019

Paperback

Prijs € 19.95

Vertaling:

Dieter van Tilburgh

Verschijningsdatum:

1 juni 2024

Klimaatopstand – Camille Étienne

Hoe overwinnen we onze collectieve onmacht

In dit boek (franse titel: Pour un soulèvement écologique) pleit Camille overtuigend en onverbiddelijk voor een ecologisch opstand als voorwaarde voor onze collectieve toekomst.

Dit boek is het Franse antwoord op 'How to Blow up A Pipeline' van Andreas Malm, en een must-read voor iedereen die zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en de schijnbare maatschappelijke onmacht om in actie te komen.

"Klimaatverandering is niet onvermijdelijk, het is een oorlog zonder naam tussen degenen die er belang bij hebben dat er niets verandert en degenen die er alles bij te winnen hebben, maar van wie sommigen het alleen nog niet beseffen."

Over de auteur:

Camille Étienne groeide op in de Franse Alpen als kind van de bergen. Gedurende haar nog jonge leven (25 jaar) zag ze de gletsjers van dichtbij smelten. Na het behalen van een Bachelor aan het fameuze Institut d'études politiques de Paris ('Sciences Po') heeft ze haar leven in het teken gesteld van de strijd om de ecologische crisis af te weren.

Door het maken van films, het optreden in talkshows en daarnaast zeer actief en zichtbaar te participeren in diverse klimaatacties – en niet te vergeten haar grote schare volgers op de diverse social media – groeide ze de afgelopen jaren uit tot de Franse evenknie van Greta Thunberg.



Camille Étienne - Pour un soulèvement écologique
Stills © Solal Moisan Echo Studio 2023.



Vanessa Nakate, Lisa Neubauer, Greta Thunberg, Isabelle Axelsson, Loukina Tille
Davos, Switzerland January 2020 © Associated Press



Klimaatstaking met Vanessa Nakate, Kampala, Uganda 2020

KLIMAAT
OPSTAND
BOEK



ISBN 9789083367026

Paperback

Prijs € 19.95

Vertaling:

Maaike Harkink

Verschijningsdatum:

1 juli 2024

Klimaatcrisis kent geen grenzen – Vanessa Nakate

Het grote plaatje: de Afrikaanse stem in de strijd om klimaatrechtvaardigheid

Als het gaat om spreken of schrijven over klimaatverandering, worden stemmen en verhalen van mensen van kleur en uit het mondiale zuiden vaak weggelaten, ondanks dat deze gemeenschappen het minst bijdragen aan het globale probleem maar er wel het meest onder lijden.

"We staan aan de frontlinie, maar we staan niet op de voorpagina."

Vanessa Nakate laat zien dat zonder het aanpakken van deze belangrijke kloof, zonder het benadrukken van het echte en directe gevaar waarmee gemeenschappen zoals die van haar en vele anderen worden geconfronteerd, we geen hoop hebben om vooruitgang te boeken in de race om onze planeet te redden.

Over de Auteur:

Vanessa Nakate (1996), is een uitzonderlijk persoon die de gevolgen van klimaatverandering uit de eerste hand heeft gezien. Als verlegen meisje dat opgroeide in Kampala, zag ze dat de enorme klimaatproblemen waarmee het Afrikaanse continent werd geconfronteerd, volledig werden genegeerd op het wereldtoneel. Het zien van de het lijden veroorzaakt door de opwarming van de aarde bracht Vanessa in actie, en ondanks de risico's voor haar persoonlijke veiligheid werd ze de eerste klimaatstaker in Oeganda. Sinds 2022 is Vanessa een UNICEF Goodwill Ambassador.